

# Japan, een BELEEFDE reis

Flory Poels over Japan

Dinsdag 22 januari, 20.00 - 22.00 uur

Entree: 2 euro



Flory Poels, docente Frans, woont sinds 1972 met haar man en kinderen in Molenhoek. Ze is, naast haar baan in de gemeente, actief geweest als voorzitter van hockeyclub Molenhoek (opgeheven) en als voorzitter van de openbare bibliotheek Mook (ook opgeheven). Reden van de opheffing was het wegvallen van steun/subsidie door de gemeente. Om nog iets te doen aan de lees-/ontmoetingsbehoefte van de kerkdorpen is er voor Molenhoek financiële steun gekomen vanuit de gemeente. Dit heeft geleid tot het LOP (Lees- en Ontmoetingspunt), een initiatief van de Dorpsraad. Het LOP vervult nu een belangrijke rol in het sociale leven van Molenhoek.

Flory heeft samen met haar man de afgelopen jaren veel verre reizen gemaakt. In 2018 was ze een maand in Japan, een land dat op het eerste gezicht westers overkomt. Maar bij nadere kennismaking blijkt het zo heel (en vaak prettig) anders te zijn. Daar wil Flory graag over vertellen. Zij illustreert haar verhaal met een power point presentatie, waarin onder andere de natuur, cultuur en architectuur ruim aan bod komen.

