

*Molenhoek in een column gevangen.
Columnschrijfwedstrijd 'Molenhoek pakt aan 5'*

Wedergeboorte...

Al te letterlijk moet je deze titel niet nemen, maar toch....

Bij het Lees-en Ontmoetingspunt in Molenhoek kom ik steeds meer mensen tegen uit een steeds langer geleden verleden.

Vanaf mijn MMS-tijd tot aan het prille begin van mijn onderwijsloopbaan.

Het zijn ontmoetingen tussen heden en verleden.

Dan raak ik in gesprek met Corrie.

Die zat bij mij op de MMS Marienbosch in de jaren zestig.

We hadden dezelfde leraren, dezelfde nonnen, dezelfde opdrachten bij de "nuttige" handwerken.

Nachtponnen, schortjes en natuurlijk babykleertjes.

Het roze babybroekje heb ik nog.

Wat heb ik daar op zitten ploeteren!

De pijpjes waren veel te wijd, maar...het smockwerk was goed gelukt.

Dan praat je samen over die gemene zuster "Oetje" en die aardige meneer "Maagdenbal".

Dan wordt het verleden weer voelbaar, weer tastbaar.

Dan ben ik weer even dat meisje van vijftien.

Iets minder ver weg liggen mijn beginjaren op de Tovercirkel in Malden.

De eerste openbare basisschool in die gemeente.

Onze school werd gedragen door jonge, enthousiaste onderwijzers en betrokken ouders.

Die hielpen mee als leesouder, knutselopa (ja,ja!) of zorgden voor vervoer als we weer eens met de klas op excursie gingen.

Veel van die betrokken ouders kom ik nu weer in het LOP tegen.

Ze denken nog steeds graag mee en steken kordaat de handen uit de mouwen.

Het LOP slaat voor mij een brug tussen toen en nu.

Op de een of andere manier blijven we (daardoor?) fris van geest, ondernemend en belangstellend.

Ik denk dat ik nog maar een tijdje in Molenhoek blijf wonen....!

Marian Vrolijk