

# TAAL

Ooit stond er iets te koop  
Nu heet dat "for sale"  
Maar is het nu duurder  
Of kost het evenveel ?



Kinderen waren het eerst  
Nu worden ze de "kids" genoemd  
Je moet meegaan met de tijd  
Nederlands dat is verdoemd

Ook waren er eens fietsen  
Die zijn "bikes" gaan heten  
Of ze beter fietsen  
Dat is wat ik wil weten



Vroeger heette het een winkel  
Maar nu is het een "shop"  
Wat is de zin hiervan  
Houdt die waanzin nog eens op ?

**Henk Rutjes**