

Kerkklok weer van slag



Sinds afgelopen weekend is de zomertijd ingegaan maar onze kerkklok wil daar maar niet aan wennen. Haar biologische ritme is helemaal van slag. Een paar maanden geleden was dat ook al het geval. Toen liep de klok 35 minuten achter en heeft het ongeveer twee weken geduurd voordat de juiste tijd weer werd aangegeven. Het leek erop of er iemand ergens in de binnenlanden van Slowakije gezocht moest worden om het klusje te klaren. Blijkbaar is die persoon verhuisd en kan men hem niet meer bereiken. Anders was de kerktijd al lang een uur vooruit gezet.

Maar wacht eens, misschien is het wel een subversieve daad van het kerkbestuur. Het kan zijn dat zij zich al jarenlang ergerde aan het tweemaal per jaar verzetten van de tijd en neemt zij alvast een voorschot op de discussie die de komende tijd in Europa gevoerd zal gaan worden over het invoeren van ofwel de permanente zomer- dan wel de wintertijd. Het kerkbestuur wil natuurlijk een politiek statement maken en aan de landelijk politiek te kennen geven dat zij een voorstander is van de invoering van de permanente wintertijd. Wie had dat gedacht? Het kerkbestuur van een braaf dorp in noorden van Limburg dat zich mengt in een politieke en Europese discussie!!

Binnenkort zal de landelijke pers ongetwijfeld in ons dorp verschijnen om het nietsvermoedende winkelpubliek naar haar mening te vragen over deze provocerende houding van het kerkbestuur. En hoe het toch kan dat Molenhoek jaren voorop loopt.



Voorwaar een 'Kern met Pit' zoals de banner in het LOP zo treffend weergeeft.

Mevrouw Strebor