



Speech van Piet van Eekelen op het Benefietdiner voor de tweede duofiets: 5 april

Beste mensen,

Namens de werkgroep duofiets van de Stichting Algemene Hulpdienst mag ik u heel even toespreken.

In het kort twee onderwerpen: de geschiedenis van de duofiets, en de eer die de werkgroep duofiets ten deel is gevallen.

Eerst even het allerbelangrijkste feit van het gebruik van de eerste duofiets. De allereerste meerrijder, die ik toevallig zelf mocht begeleiden was achteraf niet minder dan de Heer Tom Covers, oud adjudant. Over toeval gesproken. Ik vond het toen al een hele eer.

Dan de geschiedenis van de tweede duofiets. In november 2018 word ik gebeld door het Oranje Fonds. Meneer we hebben hier nog een tegoed voor u liggen voor de duofiets. Ik vertel haar dat we de eerste fiets al gesponsord hebben gekregen en op dat moment realiseer ik me dat een tweede fiets niet alleen leuk zou zijn, maar zondermeer noodzakelijk, dus zeg ik tegen de mevrouw, dat we nog een sponsor aan het zoeken zijn. Zo gezegd zo gedaan. Ja dat dacht u zeker. Sponsors genoeg, maar hoe strik je ze voor een duofiets. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Het is 27 januari 2019 op een vrijdag om precies te zijn om tien over tien. U weet wel, op dat tijdstip staan alle nieuwe klokken en horloges gefixeerd. Ik ben net aan het stofzuigen en dan gaat de telefoon. Zeker weer zo'n energie jongen denk ik nog. Maar wat blijkt: uit de eerste woorden van degene die belt, om privacy reden kan ik zijn naam niet noemen, blijkt dat hij iets meer afweet van de duofiets. Hij zegt nl. ik heb gehoord dat u een sponsor zoekt voor de tweede duofiets. Ja dat klopt zeg ik. Ik sloeg met mijn stem om als een blad aan de boom. Ik denk bij mezelf wat heb ik nu aan mijn duofiets hangen. Heel lief ga ik op zijn verhaal in. Heel bescheiden en voorzichtig probeerde ik te vragen voor welk bedrag hij de duofiets wilde sponsoren. Toen ik hoorde dat het over twee honderd deelnemers ging die een bepaald bedrag zouden inbrengen, wist ik niet wat ik hoorde. Ik moest me aan de stofzuiger steel vasthouden om niet om te vallen. Dat was nog eens even een geweldig bericht. En nu sta ik hier om een prachtige cheque in ontvangst te nemen en samen met het geld van het Oranjefonds, dat ik ook juist deze week heb ontvangen, kunnen we de tweede duofiets aanschaffen. Volgende week zal de fiets er al zijn. Ik ben zelf voor de eerste fiets naar Oldenzaal geweest en deze tweede is precies dezelfde. Beide fietsen staan ter beschikking van alle bewoners uit Molenhoek, Mook en Middelaar, als berijder of als meerrijder.

Punt twee: de eer die de werkgroep duofiets hier ten deel valt, daar bent u met zijn allen debet aan. Wij vinden het een eer om hier u mee te delen dat u een geweldige prestatie levert voor nu en in de toekomst. U kijkt allen vooruit. U investeert voor de toekomst. Zoveel verstandige mensen heb ik nog nooit mogen toespreken. Want vandaag zorgt u al voor uzelf eventueel in de toekomst. Wie van u zal over een x aantal jaren een kleine handicap oplopen waardoor u niet meer zelfstandig kunt fietsen. U kunt dan direct een beroep doen op de investering die u een aantal jaren geleden hebt gedaan. Dat noemen wij van de werkgroep: vooruit zien. Het is investeren in de toekomst. Dank u wel.

Was getekend: de werkgroep duofiets van de stichting Algemene Hulpdienst Mook, Middelaar en Molenhoek.

