

Ontmoeting in de zomer

De zomer bloeit, open in oneindigheid
nimmer vloog je zachter, met de zwoele wind
Je zal jouw vleugels dopen
in de speelsheid van een kind



genadig spoelt de maas
zoet water naar de kant
glijden klaprozen en fijn gras
langs de vingers van mijn hand

Ik leef, ik droom, ik droom van jou
heb het leven in de hand
en het is waar, er komt geen einde aan
er niet meer zijn, het houdt geen stand



Zomers zijn nooit eenzaam
In dromen vind je steeds elkaar
zo wordt een nieuw soort liefde geboren
zie ik je stralend staan, daar

De zomer bloeit, open in oneindigheid
Spreid je vleugels, droom je dromen
Verbind, heb lief, beleef en ga op reis
Dan zal ik jou steeds weer tegen komen

