

Het winkelcentrum Molenhoek.

*Onderstaande suggestie werd gedaan door een dorpsbewoner.
Naam en adres is bij de redactie bekend.
De redactie is erg benieuwd naar andere suggesties van
dorpsbewoners.!!!*

Het winkelcentrum lijkt op sterven na dood.

In de ruime regio weten we geen troostelozer winkelcentrum te vinden.

Pak 't winkelcentrum rigoures aan voor 't te laat is en de slopershamer komt.

Alle auto's weg van 't pleintje, geen parkeer gelegenheid meer, behalve misschien 2 voor gehandicapten.

Doorbreek de steenwoestijn en zet links en rechts rijen veel niet te hoog groeiende "Japans sierkers" bomen die in 't voorjaar 'n bloemenfeest geven en in de zomer voor schaduw zorgen.

Monteer in die bomen eventueel 'n permanente "kerstverlichting" voor de broodnodige sfeer.

Maak er 'n prachtig levend, plezierig en lommerrijk pleintje van.

Maak ook bij 't LOP 'n terrasje voor de "ochtendkoffie" en voor als 't mooi weer is.





Hieronder: zomaar een straat in lentefeesttooi

